

ZOEK JIJ IEMAND DIE JE KUNT VERTROUWEN?



Blijf er niet mee zitten!

De kerk hoort een veilige plaats te zijn en gelukkig ervaren veel mensen dat ook zo. Toch is veiligheid niet altijd vanzelfsprekend. Ook binnen kerkelijke relaties komt misbruik voor. Soms overduidelijk maar soms ook heel subtiel. Soms door een opmerking of door een reactie die over jouw grens heen gaat. Of door een iets te nadrukkelijke hand op je schouder. Of misschien maak je iets anders vervelends mee binnen de gemeente. Vaak is het moeilijk om daarover te praten, toch vragen we je om dit wel te doen, blijf er niet mee zitten!

Zoek iemand en praat erover!

Ga in gesprek met iemand die je vertrouwt, bijvoorbeeld je partner, vriend of vriendin, broer of zus. Soms is het moeilijk om iets te vertellen aan iemand die dicht bij je staat. Je kunt ook in gesprek met een van de twee vertrouwenspersonen die we hebben binnen onze gemeente. Zij zijn beschikbaar als je iets wilt delen wat te maken heeft met grensoverschrijdend gedrag of misbruik. Of wanneer je iets wilt bespreken wat hiermee verband houdt.

De vertrouwenspersoon biedt een luisterend oor en kan je adviseren over eventuele verdere stappen.

Als je behoefte hebt aan een vertrouwelijk gesprek rondom dit onderwerp dan kun je contact met een van ons opnemen, ook als je liever anoniem wilt blijven. Je kunt bellen, mailen, appen of aanspreken, wat jij het prettigst vindt.

De vertrouwenspersonen in onze gemeente zijn:

Karin Staring
ivp.karin@gkv-leusden.nl
Tel.: 06-43489197



Peter Meesen
ivp.peter@gkv-leusden.nl
Tel: 06-22992555



*Gereformeerde kerk Leusden
De Koningshof
De Blekerij 33
3831 CT Leusden*